

Optredens MultiCultiKoor Rotterdam Noord 2009 t/m 2018

2009

Nacht der kerken

Op **20 juni** hadden we ons allereerste optreden in ons bestaan!
Deze was in de Bergsingelkerk.

Wijkfeest Liskwartier

In de Bergsingelkerk op **24 oktober**.

Kerstconcert

Kerst Inn Noorder Kerstconcert in de Opstandingskerk op **19 december**.

2010

Bevrijdingsfeest

Op **5 mei** op het Koningsveldeplein

Zomermuziek op de Rotte

Een jaarlijks terugkomende festiviteit in Rotterdam Noord, waarvoor wij nu ook zijn uitgenodigd, op **18 juni**.

Kerstconcert

Op **22 december** in de Opstandingskerk

2011

4-koren voorjaarsconcert

Het voorjaarconcert op **7 mei**, het 1^{ste} concert door ons koor zelf georganiseerd, in de Prinsekerk in Rotterdam Noord, bestond uit vier koren: het Zoetermeers Mannenkoor, het Rotterdams Smartlappenkoor "Mag Geen Naam Hebben", het Barbershopkoor Sound Waves en natuurlijk wij, Het MultiCultiKoor Rotterdam Noord. Een grote uitdaging dus, zeker gezien het feit dat de gastkoren veel meer ervaring hebben dan wij. Zonder dat we willen overdrijven kwamen we heel goed uit de verf (al zeggen we het zelf). Het was een leuke ervaring.

Insulindeplein

Na vele jaren van vergaderen en plannen maken was het in maart van dit jaar eindelijk een feit, het Insulindeplein met zijn ondergrondse garage kon in gebruik worden genomen. Dit werd op zondag **22 mei** gevierd door een groot wijkfeest, georganiseerd door Bewonersorganisatie Bergpolder en sociaal cultureel centrum Iskender Pasa. Het feest "Kloppend Hart Insulindeplein" werd door honderden bewoners bezocht. Deze bezoekers konden genieten van vele artiesten waaronder ook het MultiCultiKoor Rotterdam Noord. Ondanks de wind was het een leuk optreden met lekkere hapjes als 'toegift'.

Statensingelconcert

Dit jaar werden we ook uitgenodigd voor het Statensingelconcert op **26 augustus**. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement in de wijk Blijdorp in Rotterdam. Naast ons lieten verschillende artiesten, waaronder de Klezbes band, de Funy Jazz band en de Joe Undercover band, van zich horen.

Hoewel de dagen naar dit concert toe behoorlijk nat waren, was het gelukkig deze avond droog en konden wij ons repertoire aan een goed gehumeurd publiek laten horen. Vooral de Ramses Shaffy medley was een schot in de roos. Op een uitzondering na zongen alle toehoorders met ons mee. Het werd een sfeervolle, gezellige en drukbezochte avond.

Kerstconcert

17 december was het weer tijd voor een Kerstconcert. Dit jaar zongen we in het Atrium van Humanitas Bergweg. In het Atrium zelf waren de tafeltjes aardig gevuld. En tijdens het zingen kwamen er meer mensen uit hun huis en luisterden naar ons zingen vanaf hun galerij. Sommige bewoners zetten zelfs hun klapstoeltje erbij. Het was heel gezellig.

2012

TV-optreden bij Paul de Leeuw

Samen met 19 andere koren (320 zangers) hebben we 'Droomland' gezongen bij Paul! Omdat Rotterdam honderden koren herbergt, was het voor Operadagen Rotterdam de hoogste tijd om een aantal van deze koren onder de aandacht te brengen in het project: Zo Zingt Rotterdam!

Met zes bussen gaan we op zaterdag **19 mei** naar de studio van Paul de Leeuw in Almere om 's avonds een voorproefje te geven van "Zo Zingt Rotterdam!"

Zo zingt Rotterdam; Opera-dagen Schouwburg Rotterdam

Op zaterdagavond **26 mei** werd de hele Rotterdamse Schouwburg gevuld met de kracht, de passie én het plezier van zingen. In het kader van het festivalthema *Droom & Daad* hadden 35 koren uit Rotterdam en omstreken speciaal voor *Zo Zingt Rotterdam!* hun 'droom' opgeschreven. Alle koren gaven hun eigen gezongen antwoord op de vraag wat hun droom was – voor hun eigen koor en voor de stad Rotterdam. Eenmaal per uur verzamelden alle koren zich om samen met het publiek *Droomland* te zingen. Onze droom was en is "dat kinderen van alle culturele achtergronden al op jonge leeftijd enthousiast worden van zingen. We dromen dat zangles weer wordt opgenomen in het weekrooster van de basisscholen".

Stadzicht

Op **30 mei** hebben we in de recreatiezaal een gezellig concert voor de bewoners van Laurens Stadzicht gegeven. Het is leuk te zien dat oudere bewoners van Rotterdam (of waar dan ook) veel plezier beleven in zulke evenementen. Het concert werd, onder het genot van een advocaatje met slagroom, door samenzang afgesloten met het liedje Droomland.

Koerdisch-Nederlands integratieconcert.

Het Koerdisch Cultureel Centrum Newroz uit Zoetermeer had ons begin 2012 gevraagd of we mee wilden doen met hun jaarlijks integratieconcert. Ondanks dat wij eigenlijk alleen in Rotterdam e.o. optreden hoefden we er niet erg lang over na te denken. Dit was een unieke kans en het was een groot succes en heel leuk om te doen.

Vanaf het allereerste moment van repeteren tot aan de uitvoering van **24 november** was het een feestje. Allereerst de taal onder controle krijgen, daarna de voor ons lastige melodielijin in je hoofd krijgen. En dan samen met alle anderen repeteren in Zoetermeer. Dan pas wordt duidelijk dat het wel degelijk een groot evenement moet worden. De generale repetitie in de Eendenkooi in Zoeterwoude wordt vooraf gegaan door een heerlijke Koerdische maaltijd, gemaakt door familie en vrienden van Namdar Qeredaxi (arrangeur en medeorganisator) en Rebwar Raeuf (organisator en beheerder van de Eendenkooi in Zoeterwoude). De ontvangst voelt als een warme deken. Maar de slagroom op de taart is toch echt het concert zelf.

Samen met de solisten en het orkest de mooie Koerdische liedjes zingen is een belevenis die niet gauw overtroffen zal worden. Het allermooiste aan dit optreden was niet onze zangkunst of de schone klanken van het orkest maar het alles overtreffende ritme van de percussiebroers Azad en Hawar Zahawy.

2013

Bijeenkomst PvdA

Voor **21 april** waren we uitgenodigd als gastartiest op een bijeenkomst van de PvdA in het Klooster in het Oude Noorden. Eén van de discussieonderwerpen zou het thema "Ouderen" zijn. Daar hebben we een toepasselijk liedje bij, zo bedacht Ina. En zo kwam het dat wij op 21 april "When I'm 64" stonden te zingen als voorafje op de debatten.

Nacht der kerken

Tijdens de Nacht der Kerken op **22 juni** hebben we ons nieuwe repertoire kunnen laten horen in een goed gevulde ruimte van de Bergsingelkerk. Het was een leuk optreden. Zo leuk, dat zelfs de dominee om een toegift vroeg. Dit was namelijk zijn kans om in een goed gevulde kerk het prachtige nummer "Zing, vecht, huil, bid" van Ramses Shaffy te zingen. En het klonk mooi!

Opera Médée met Opera2day

Onze kans om (weer) een keer iets heel anders te doen kwam toen we werden uitgenodigd door Opera2Day om mee te werken aan de opera Médée. Een kleine rol in flashmob-vorm zou ons en vele anderen worden toebedacht in dit meesterstuk van Luigi Cherubini. Hard werken en het oppoetsen van de benodigde Franse uitspraak moest ons zover brengen dat we zonder map en gêne onze kunsten ten gehore konden brengen. Na een workshop konden we ons ook als "echte" opera-artiesten met volle overgave de hoofdrolspelers bejubelen en uitschelden. (Hier waren we wel heel erg goed in.) Wat ons betreft een geweldige ervaring, welke we voor geen goud hadden willen missen, in de voorpremière op **23 november** in Theater aan de Schie in Schiedam.

2014

Kinderen Kraken Noten

15 januari was de aftrap van ons project NOTENKRAKEN, "Samen Zingend Integreren".

Met het concert Kinderen Kraken Noten werd het 5-jarig bestaan van het koor ingezongen. 15 kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 van de Juliana van Stolbergschool vulden het koor aan voor deze uitdaging. Het thema was: "kinderliedjes uit alle landen van de wereld". Heel enthousiast en geweldig gemotiveerd openden de kinderen het concert en brachten zij een 7-tal liedjes ten gehore waar ze ook het publiek bij betrokken. Grote lol!

Daarna was het de beurt van ons koor om een aantal liedjes a capella te zingen. Het concert werd afgesloten met een 3-tal liedjes die de kinderen samen met het koor zongen. Het was een heel leuk project!

Flashmob bij nieuwjaarsborrel Deelgemeente Noord

Op **18 januari** was de nieuwjaarsreceptie van Deelgemeente Noord in Dierentuin Blijdorp. Dit jaar voor het laatst omdat de Deelraden vanaf maart 2014 niet meer bestaan. Op verzoek van een van onze leden hebben we een optreden in de vorm van een Flashmob aan de deelraadsleden cadeau gedaan, als bedankje voor de "goede zorgen" die Deelgemeente Noord aan ons heeft gegeven de afgelopen jaren.

Tijdens de receptie en uitreiking van diverse lintjes, hebben we ingebroken in het officiële programma en het luisterend publiek getraakteerd met Médée. Dat was een groot succes en erg leuk om te doen.

Notenkraken in 4 werelddelen

Hoe het is om een groot concert met diverse gastartiesten te organiseren hebben we op **15 juni** kunnen ervaren. Samen met het Koerdische Namu Orkest, de Afrikaanse percussiegroep Roffa Foli, Flamenco Rosa de Compás en beeldend vormgever Chantal van Heeswijk, ook lid van ons koor, was het een goed gevarieerde middag. Juist de diversiteit van artiesten heeft er voor gezorgd dat op deze dag de toeschouwers en artiesten na afloop van het concert en de daarop aansluitende nazit tevreden naar huis gingen.

Kunst en Atelier Route

Op **21 juni** hadden we de eer de Kunst- en Atelierroute 2014 van Capelle aan den IJssel op het ScoutCentrum Rotterdam te openen. Omdat we geen tijd hadden nieuw repertoire te repeteren is er een selectie gemaakt uit de nummers die we 15 juni ook hebben gezongen. Gezellig optreden met mooie kunst als toegift.

Flashmob in de Centrale Bibliotheek

Op **25 oktober** hebben we een flashmob gedaan in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. In één woord: "heel mooi" (oké twee woorden). Mooie opening van Moniek, maar ook de mannen hadden een mooie klinkende inzet. Goed gedaan allemaal.

2015

Notenkraken in 4 werelddelen

In samenwerking met het Turkse koor RYSK en de Griekse amateurdansgroep "Melpomene" en onder begeleiding van een heus ensemble, bestaande uit Pianiste Agnes Katona, Violiste Monique van Leeuwen, Accordeoniste Suzette Ronteltap, Gitaristen Bas van Holt en David Groeneweg en percussionisten Diogo Carvalho en Lauriane Ghils, sloten wij op **14 juni** ons 5-jarig jubileum af. Met dit concert konden we door diverse financiële ondersteuning en/of subsidies (van Stichting Stad Rotterdam anno 1720, Stichting Bevordering van Volkskracht, het *Elise Mathilde Fonds*, *Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds*, *H.M.A. Schadee-fonds*, *VSBfonds* en *Opzoomer Mee/Gemeente Rotterdam*) van Nederland via Israël, Spanje en Cuba naar Mexico reizen om vervolgens via Turkije en Griekenland in Servië/Kroatië te eindigen. De ± 215 bezoekers willen we dan ook hartelijk bedanken dat ze deze reis samen met ons hebben gemaakt. Het was weer leuk om te doen.

Wijkfeest Bergpolder

Op **21 juni** was het het jaarlijkse wijkfeest in Bergpolder. De bewoners van deze wijk konden de hele dag luisteren naar en dansen op verschillende soorten muziek. Naast Yacumba met Zuid Amerikaanse muziek, de Parelvisser en The Bitches, een poprockband, lieten wij als MultiCultiKoor Rotterdam Noord een selectie uit het Notenkrakenconcert horen. We hopen dat alle aanwezigen, ondanks het slechte geluid, hebben genoten.

24 uur Cultuur; Magisch Noord/Central District

Op **12 en 13 september** was de 24 uur cultuur-manifestatie in Rotterdam Noord. De manifestatie wordt jaarlijks georganiseerd als aftrap van het nieuwe culturele seizoen. De organisatie was in handen van Sanne Lansdaal (cultuurscout in Noord), Maarten Bakker (van Studio de Bakkerij), Menno Rosiers (cultuurscout district centrum), 24uurscultuur, Rotterdam Festivals en allerlei culturele partijen in Noord en Central District. Ook wij waren hiervoor uitgenodigd. Wij mochten ons op de centrale plaats (de zogenoemde "Hotspotpodium" in de Zomerhofstraat) van 24 uur cultuur op het plein bij Gare du Nord, laten horen. Jammer dat het koor het geluid van de piano op het podium niet goed te horen was.

2016

Stadzicht

Omdat het vorige optreden bij Laurens Stadzicht zo leuk was hebben we dit jaar hier weer voor gekozen, op **29 juni**. Het was een leuk concert. Jammer dat we de bewoners geen meezingers konden bieden.

Flashmob op het Noordplein

Op **2 juli** tijdens de Oogstmarkt. In het kader van bekendheid creëren, hebben we de flashmob maar weer eens uit de kast gehaald. Het was gelukkig goed weer en de Oogstmarkt werd redelijk bezocht. Dus genoeg aandacht voor ons kleine optreden en rondgedeelde flyers.

Gouds Korenfestival

Op zaterdag **10 september** vond in Gouda het Gouds Koren Festival plaats. Tijdens dit festival gaven dertig koren, ongeveer duizend zangers, letterlijk klank aan de stad Gouda. De koren zongen gedurende de dag op 13 historische locaties in Gouda! Wij moesten optreden in het Cultuurhuis Garensponnerij en de Sint Janskerk. Naast ons eigen programma was er ook een grootse afsluiting van de dag. Alle koren die deze dag hadden meegedaan zongen samen in de Sint Janskerk onder leiding van dirigent Raoul Boesten twee voor de deelnemers onbekende werken. Jean Harlow en Muusika. Het klonk werkelijk schitterend en het was een geslaagde dag.

Plus Parade Festival

Het Plus Parade Festival vond dit jaar, op **5 oktober**, al weer voor de derde keer plaats en is bedoeld voor alle ouderen in Rotterdam. Tijdens het Festival bij Humanitas op de Bergweg konden de bezoekers ontdekken waar hun interesses en talenten liggen tijdens inspirerende workshops. Daarnaast konden ze exposities en spetterende optredens zien. Een van die spetterende optredens waren wij. En we waren spetterend.

2017

Winteravondconcert

Op vrijdag **20 januari** gaven wij samen met zanggroep After Eight een Winteravond Concert in de Bergsingelkerk. Ieder koor had twee eigen “blokjes” om het publiek te vermaken. Na elk blok van beide koren werd er een gezamenlijk nummer gezongen. Daarnaast waren er twee intermezzo momenten. Het eerste intermezzo werd verzorgd door twee violisten, Tijmen van Ree en Charis Voigt (8 jaar). Het tweede intermezzo werd verzorgd door onze pianiste Agnes Katona. Zij speelde een prachtig stuk van Fazil Say, genaamd Black Earth, waardoor het kippenvel spontaan op vele armen kwam te staan. Het grote applaus was dan ook zeer verdiend. Wij werden bij twee Griekse nummers begeleid door Tijmen van Ree op viool en Robert Verheul (tevens de dirigent van de zanggroep After Eight) op gitaar. Het was een zeer geslaagd concert, een heel volle kerk (bijna 200 bezoekers). We kregen vele goeie kritieken. Ook na afloop bleef het nog lang erg gezellig.

Kinderfestivalconcert “Twee violen & een trommel & een fluit &”

Op zondag **2 april** deden we mee met het Kinderfestivalconcert gegeven door de jongste leerlingen van het Muziekcentrum Rotterdam. Dit unieke Kinderfestival vond plaats in de Bergsingelkerk. Een bijzonder verhaal, “Muziek hou je nooit voor jezelf!”, verteld door Bart van Gerwen, werd muzikaal ondersteund door leerlingen en docenten van Muziekcentrum Rotterdam en het MCKRN. We eindigden allemaal samen met een nummer uit “Die Zauberflöte” van Mozart. Maar dan wel op z'n Hollands.

Nacht der Kerken

Op zaterdag **24 juni** trad het koor op in het kader van de Nacht der Kerken, die eens in de 2 jaar wordt gehouden. Ook nu waren we in de Bergsingelkerk te horen met een divers programma van ca. 20 minuten.

Herdenking afschaffing slavernij

Op **30 juni**, de avond voorafgaand aan de Ketj Koti viering van 1 juli, vond de officiële Rotterdamse herdenking Afschaffing Slavernij plaats, georganiseerd door de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. De herdenking vond plaats bij het Rotterdamse Slavernijmonument, tegenover het Scheepvaart en het Transport College.

Ongeveer 200 mensen waren aanwezig op deze herdenking. Om 20.00 uur werd er twee minuten stilte in acht genomen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij in de Nederlandse koloniën. De ceremonie werd ingeleid door een Apinti-ritueel, waarmee respect wordt betoond aan de voorouders van al degenen die uit Afrika zijn meegevoerd om in slavernij te dienen. Veel afgevaardigden van maatschappelijke organisaties, bedrijven en Gemeente Rotterdam, waaronder ook Burgemeester Aboutaleb, minister Ploumen en oud minister Balkenende, waren uitgenodigd bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. Het was een eer om hier drie nummers te mogen zingen.

Familie Kerstconcert

Op **9 december** hadden we eindelijk weer eens een echt kerstconcert in de Bergsingelkerk. Een kerstconcert waarbij de bezoekers uitgedaagd werden om mee te zingen. Het koor zong een leuke mix van Klassieke, Engelse, Spaanse en Franse nummers met voor de samenzang Nederlandse kerstnummers. In het programma was ook ruimte voor Chantal van Heeswijk met haar *Schrijfsels uit eigen hoofd*, pianiste Agnes Katona met een muzikaal intermezzo en Accordeonist Arkadi, die vooral de vrolijke noot na afloop voor zijn rekening nam. Een geslaagd concert met veel bezoekers.

2018

Voorjaarsconcert

Echo's van de Britse eilanden, een avond vol vrolijke en melancholische Engelse en Ierse volksmuziek. Het MultiCultiKoor Rotterdam Noord organiseerde dit concert op **9 juni** in samenwerking met het Rotterdams Mandoline en Gitaarorkest AEoline dat, speciaal voor deze avond, werd aangevuld met cursisten Ensemblespel Engelse en Ierse muziek van het Muziekcentrum Rotterdam. Het programma bestond uit instrumentale muziek door AEoline, diverse liederen door het MCKRN, begeleid door pianiste Agnes Katona en een aantal liederen met koor en orkest samen. Het was een bijzondere avond met de prachtige stemmen van het koor en de muziek van heerlijke eigenwijze instrumenten.

AEoline bestaat ruim 85 jaar en staat onder leiding van Martine Sikkenk. Het orkest richt zich onder meer op volksmuziek uit diverse landen. Muziekcentrum Rotterdam is een collectief van zelfstandige muziekdocenten en organiseert cursussen en muziekevenementen.

Adventsvesper

Op **16 december**, de derde zondag van Advent, was er een adventsvesper waar ook wij, het MultiCultiKoor Rotterdam Noord, een rol in hadden. Een muzikale middagdienst, zonder preek, met glühwein en lekkere hapjes achteraf. Samen met de Andreas Cantorij hadden wij de verantwoordelijkheid om muziek te zingen die past bij de periode van de Kerst. We zongen enkele klassieke stukken en sloten af met kerstklassiekers waarbij het was toegestaan om mee te zingen.

Kerstviering voor bezoekers Voedselbank

Op **22 december** hadden de vrijwilligers van de Voedselbank in samenwerking met de Opstandingskerk Rotterdam en leden van het MultiCultiKoor Rotterdam Noord een kerstviering georganiseerd waar de bezoekers van de Voedselbank in Rotterdam Noord

gefêteerd werden.

In de leuk aangeklede kerk werden de mensen hartelijk welkom geheten. Het MultiCultiKoor Rotterdam Noord opende de avond met een drietal klassieke nummers. Hierna konden de mensen aan tafel waar al een heerlijk diner stond te wachten. Tussendoor werden er nog twee rondjes Bingo gespeeld. Niemand ging met lege handen naar huis, want, ook al had je niets gewonnen, je kreeg je toch een cadeautje. Ook konden de mensen wensballen maken en deze na afloop ophangen in de kerstboom voor de kerk.

Na het eten waren wij weer aan de beurt. Tussen alle mensen in zongen we een aantal traditionele kerstliedjes welke de bezoekers mee konden zingen. Het was een leuke avond.